

RÖDÖGA



WILLIAM HÄGGLÖV

Wille vaknar i sin säng hos sin farbror Anders med Anders och Kakan, som egentligen heter Kevin, sittandes på sängkanten.

Wille är 10 år. Plötsligt börjar dom sjunga och det var först då Wille förstod att han fyllde år IDAG! Wille var fantastiskt glad! Kakan skulle sova över i tre nätter.

Efter de sjungit sa Anders att det var dags för presentöppning.

-Fett nice, sa Kakan.

Kakan gav honom en sprillans ny elsparkeykel som han blev otroligt glad för! Från Anders fick han 3 PAX-böcker och en ny mobil. Wille blev ännu gladare! De pratade lite och en stund senare hämtade Anders frukost på sängen till båda.

När de ätit klart spelade de TV-spel. När de hade mest kul och nästan skrattade ihjäl sig såg Wille två stora blodröda glödande ögon med en benig svart kropp genom det snöiga fönstret. Wille hoppade till av skräck och stängde av spelet. Han undrade om Kakan sett samma sak, men innan han ens frågade hela meningen visste han, för han såg skräcken i hans ögon.

De gick till Lucas och Ivar för att fråga dem. Lucas skulle sova över hos Ivar så de kunde gå och träffa dem samtidigt. När de gick ut ställde sig alla Willes hår rakt upp och han kände sig iakttagen.

-Kom vi skyndar oss, sa han.

Det var inte långt till dem men kylan gjorde det som om det var flera mil dit. När de väl kom fram kände sig Wille mer iakttagen än någonsin.

-Skynda! nästan skrek Wille.

-Ta det chill, sa Kakan.

PLING PLONG lät det när de ringde på.

Ivar och Lucas öppnade vilt. De frågade om de sett nåt läskigt eller övernaturlig men nej det hade de inte, de frågade en gång till.

-Men asså, svarade Wille. Något mycket, mycket ovanligare, nästan övernaturligt?

Ivars mungipor åkte snabbt ner. Wille såg skräcken i de tre vännernas ögon. Lucas undrade vad de pratade om, men Ivar visste och bad dem komma in. De gick till Ivars rum och Ivar hämtade stolar till alla.

När alla satte sig, så blev det en lång tystnad, det var bara Ivars pappa de hörde när han dammsög. Till slut bröt Wille tystnaden med:

-Så vad menar du men något konstigt du har sett.

-Något som inte borde finnas... svarade Ivar.

-T.ex? Frågade Wille.

-Ett monster, asså inget löjligt monster utan ett riktigt monster, svarade Ivar.

Det blev ännu en lång tystnad UTAN att Ivars pappa dammsög. Alla visste vad de snackade om förutom Lucas som inte hängt med alls i samtalet. De kallade monstret Rödöga (jag vet att det är töntigt). Kakan undrade hur de skulle göra med det. Wille frågade lite försiktigt Ivar var han såg det först och Ivar svarade någonstans i skogen och han visste var, då fick Wille en plan ...

Wille bad alla följa efter och Ivar skulle leda dem till platsen, han behövde bara hämta några saker först. De andra trodde han inte var klok! De andra killarna tittade på varandra och tillslut sa en efter en ja så att Wille kunde hämta allt de behövde. När han kom ut igen hade han ett rep, en megastor sten, ett fiskenät gjort av ståltråd och en megafon.

-Seriöst, säger Kakan.

-Vafan det här är inte nåt jävla Scoobydoo mysterium! säger Lucas.

-Nej men nästan, säger Wille med glimten i ögat.

Ivar sa att han inte tänkte leda dem dit förens imorgon, så Kakan och Wille gick hem.

De kunde inte sova på kvällen så de snackade lite om vad som hände idag, men plötsligt när de höll på att sova så såg Wille det igen, genom fönstret ... RÖDÖGA. Wille låg stel av skräck och viskade till Kakan:

-Titta inte genom fönstret.

-Vadårå?

-Gör det in...

Som från ingenstans spred sig ett mörker över rummet.

Wille vaknade ur sängen som inget hänt. Kakan var redan uppe och väntade på att han skulle vakna.

-Vad hände i natt?

-Inget, svarade Wille.

-Jo, du sa att jag inte fick titta genom fönstret.

-Nej.

-JO!

-Nej.

-Vad är det med dig?

-Du är så konstig, sa Kakan.

-Nej, sa Wille och öppnade och hoppade ut ur fönstret.

-VART FAN SKA DU!!! skrek Kakan.

Men Wille sa ingenting, han klättrade nerför huset med bara kallingar och tröja.

Kakan satte på sig kläder och gick ner till Anders som fick höra att Wille klättrade ner för huset men Anders blev inte arg, bara förvånad. Han höll på att göra frukost till dem så han kunde inte följa efter Wille men han bad kakan följa efter, och så blev det. Kakan följde efter men först gick han till Ivar och Lucas och berättade allt så att de skulle följa med.

De satte på sig ytterkläderna och gick och letade tillsammans. Han berättade att det såg ut som att Wille sprang ut i skogen, så de letade och letade i skogen men de hittade inte honom. När det gått ungefär en halvtimme fick Ivar en idé.

-Han kanske är där jag såg Rödöga först!

Då fick Kakan en idé!

-Vänta lite nu, han sa igår kväll att jag inte skulle titta ut ur fönstret.

-Kanske det var Rödöga!

-Och Wille är inte sig själv.

-Wille kanske är kontrollerad av Rödöga!

-JAAAAAAAAAAAAAAAAA! skrek Lucas.

Ivar ledde Kakan och Lucas till den plats där han såg Rödöga först.

Ivar hade rätt. Wille var där. Liggandes på jorden medvetslös. Alla tre sprang fram, MEN han såg superblek ut och ögonen ... De var röda!

Alla tre blev förskräckta och kunde inte röra sig förutom Lucas som ställde sig upp och hade händerna över huvudet.

-Jag är ledsen Wille, sa Lucas och gav Wille en örfil, men när det hände kom Rödöga ut ur Wille och försvann.

Ivar och Kakan stirrade på Lucas för att Wille hade blivit röd på kinden av örfilen. Men så plötsligt vaknade Wille upp och färgen i ansiktet blev normal ... förutom kinden där den braiga örfilen som Lucas gav.

Wille var förvirrad men Kakan berättade allt, och så gick alla hem till Wille och hade det gött.

Men till slut gick Ivar och Lucas hem till sig när alla skulle gå och sova.

Kakan och Wille kunde inte sova ikväll heller så de gjorde som igår pratade, men nu var allting som vanligt. Till slut somnade de båda men Wille vaknade och tittade ut genom fönstret, och där var han ... RÖDÖGA!!!